



**VENSKABSKLUB!
ET FANTASTISK VENSKAB MED I.K. GRANE FRA ARENDAL I NORGE!
1950 – 2014.**

I gennem snart 65 år, har Silkeborg Idrætsforening og IK Grane fra Arendal i Norge været venskabsklubber; det må være, som Grane skriver det på deres hjemmeside " Venskabet og samarbejdet er en tradition, som er enestående i norsk idrettshistorie"; det kan nok også godt være tilfældet i dansk idrættshistorie – og det er en fantastisk historie, om et livslangt venskab og samarbejde.

Lige fra starten i 1950 og gennem de mange år, har der været et helt fantastisk venskab, og utallige er de piger, drenge, senior, oldboyser, veteraner, trænere og ledere, for ikke at sige hele familier med børn, fra vore to foreninger, der har krydset Skagerak, på venskabsbesøg hos hinanden; vores mindste søn Henrik, var 4 måneder, da han var med første gang i Norge. Venskabet og samarbejdet er nu nået helt op på 116 besøg ved hinanden, og i 2011 kom vore piger med for første gang, da vore juniorpiger besøgte Grane i Arendal; det var besøg nr. 111, og det var dejligt, at pigerne nu også kom med i venskabet og i samarbejdet.

For mange år siden, indførte man også lederture mellem de to foreninger; den første var i 1992 til SIFs 75 års jubilæum, og i 2013 var det SIFs indtil videre sidste tur til at besøge Grane i Arendal, og det blev som altid, en pragtfuld tur op til dejlige venner, der ligesom ved hvert besøg deroppe, lige fra den første tur SIF havde derop i 1953, og siden ved hvert eneste besøg, har vist deres store gæstfrihed overfor os.

Lederturene finder sted hvert år, på skift mellem de to byer, så i 2015 drager SIF til Norge. I 2012, var hovedafdelingens FU også på tur til Arendal, og boede i en dejlig hytte, Øynastua, et godt stykke udenfor Arendal, og ved den lejlighed var man naturligvis også sammen med vennerne fra Grane. Øynastua er en pragtfuld hytte i en storslået natur, og det er én af vore dejlige venner Sven-Erik Hanssen fra Grane, der ejer hytten; det er et skønt sted.

I 2014 besøgte Grane os i Silkeborg, og det blev som altid et fantastisk ophold: det er det hver gang, at vi besøger hinanden, og Silkeborg 2014 var bestemt ingen undtagelse, og Grane gjorde, som de har gjort igennem nu 64 år; de roste vores værtsskab meget højt. Vi har det også altid utrolig godt sammen, og venskabet ses også ved, at der i de 64 år, har det aldrig været et ondt ord eller uoverensstemmelser mellem vore to foreninger - det er venskab. Venskabet og samarbejdet har budt på et væld af pragtfulde ture og besøg, og turene har givet utallige dejlige minder og oplevelser, og for mange har det givet venner for livet, så det er et fantastisk venskab, og lad os håbe på, at det vil fortsætte ud i fremtiden.



GRANESTUA:

Man kan ikke skrive om Grane og Arendal, uden at der også skal ofres ord på Granestua, som er Granes hytte, som ligger udenfor Arendal i pragtfulde omgivelser. Det har været Granes ejendom siden 1948, og der har vi i SIF boet rigtig mange gange, og vi har haft utallige minderige og dejlige fester og sammenkomster m.m. derude, på dette fantastiske sted, i de enestående flotte og dejlige omgivelser; og i en pragtfuld hytte, Granestua er pragtfuld.

DE MANGE BESØG MELLEM GRANE OG SIF IGennem 64 ÅR! 1950 - 2014. og 2015-2020

ANTAL. ÅRSTAL. I BY. HOLD.

1. 1951 Silkeborg. Junior.
2. 1953. Arendal. Ynglinge.
3. 1959. Silkeborg. Senior.
4. 1965. Arendal. Dreng.
5. 1966. Silkeborg. Ynglinge.
6. 1970. Silkeborg. Ynglinge og junior.
7. 1972. Silkeborg. Junior.
8. 1972. Silkeborg. Dreng og lilleputter.
9. 1973. Arendal. Junior og dreng.
10. 1974. Silkeborg. Junior og dreng.
11. 1975. Silkeborg. Junior.
12. 1975. Silkeborg. Ynglinge- 25 års venskab.
13. 1976. Silkeborg. Junior.
14. 1976. Arendal. Ynglinge.
15. 1977. Silkeborg. Junior.
16. 1978. Silkeborg. Junior.
17. 1978. Arendal. Dreng.
18. 1978. Arendal. Senior.
19. 1979. Silkeborg. Senior.
20. 1979. Silkeborg. Junior og dreng.
21. 1979. Silkeborg. Ynglinge.
22. 1979. Silkeborg. Oldboys.
23. 1980. Silkeborg. Senior,
24. 1980. Silkeborg. Junior og dreng.



25. 1980. Arendal. Lille og miniputter.
26. 1981. Silkeborg. Senior.
27. 1981. Silkeborg. Junior.
28. 1981. Silkeborg. Oldboys.
29. 1982. Silkeborg. Junior.
30. 1982. Arendal. Dreng, lille og miniput.
31. 1982. Silkeborg. Oldboys.
32. 1983. Silkeborg. Senior.
33. 1983. Arendal. Oldboys.
34. 1983. Silkeborg. Junior.
35. 1 1983. Silkeborg. Oldboys.
36. 1984. Silkeborg. Senior.
37. 1984. Arendal. Oldboys.
38. 1984. Arendal. Lille og miniputter.
39. 1984. Silkeborg. Junior.
40. 1984. Silkeborg. Oldboys.
41. 1985. Silkeborg. Senior.
42. 1985. Silkeborg. Junior.
43. 1986. Silkeborg. Senior.
44. 1986. Silkeborg. Oldboys.
45. 1986. Arendal. Dreng, lille og miniput.
46. 1986. Silkeborg. Junior.
47. 1987. Silkeborg. Oldboys.
48. 1987. Silkeborg. Senior.
49. 1987. Silkeborg. Junior og dreng.
50. 1988. Silkeborg. Senior.
51. 1988. Silkeborg. Oldboys.
52. 1988. Arendal. Dreng, lille og miniput.
53. 1988. Silkeborg. Junior.
54. 1988. Arendal. Oldboys.
55. 1988. Silkeborg. Senior.
56. 1989. Silkeborg. Senior.
57. 1989. Silkeborg. Oldboys.
58. 1989. Silkeborg. Junior.
59. 1989. Arendal. Oldboys.
60. 1990. Silkeborg. Senior.
61. 1990. Silkeborg. Oldboys- 40 års venskab.



62. 1990. Arendal. Dreng og lilleputter.
63. 1990. Silkeborg. Senior.
64. 1991. Silkeborg. Senior.
65. 1991. Silkeborg. Ynglinge.
66. 1991. Silkeborg. Oldboys.
67. 1991. Silkeborg. Senior.
68. 1992. Silkeborg. Senior.
69. 1992. Silkeborg. Oldboys.
70. 1992. Silkeborg. Ledere- SIF 75 års jub.
71. 1992. Silkeborg. Ynglinge.
72. 1992. Arendal. Lilleputter.
73. 1992. Silkeborg. Senior.
74. 1993. Silkeborg. Ynglinge.
75. 1993. Silkeborg. Senior.
76. 1994. Silkeborg. Senior.
77. 1994. Silkeborg. Oldboys.
78. 1994. Silkeborg. Senior.
79. 1995. Silkeborg. Ynglinge og junior.
80. 1995. Arendal. Dreng, lille og miniput.
81. 1996. Silkeborg. Ynglinge.
82. 1996. Arendal. Ledere.
83. 1997. Silkeborg. Ynglinge.
84. 1997. Silkeborg. Ledere.
85. 1997. Arendal. Dreng, lille og miniput.
86. 1998. Arendal. Ledere.
87. 1999. Silkeborg. Ynglinge og dreng.
88. 1999. Arendal. Lille og miniputter.
89. 1999. Silkeborg. Ledere.
90. 2000. Silkeborg. Junior og dreng-50 års venskab.
91. 2001. Silkeborg. Junior.
92. 2002. Arendal. Ledere-Granes 100 års jubilæum.
93. 2002. Silkeborg. Dreng.
94. 2003. Silkeborg. Dreng.
95. 2004. Silkeborg. Ynglinge, junior og dreng.
96. 2004. Silkeborg. Ledere.
97. 2005. Silkeborg. Dreng.
98. 2005. Arendal. Ledere.
99. 2006. Silkeborg. Ynglinge.
100. 2006. Silkeborg. Grane-SIF-besøg nr. 100.



101. 2006. Arendal. Junior.
102. 2007. Arendal. Ledere.
103. 2008. Silkeborg. Ledere-fodboldstyret.
104. 2008. Silkeborg. Ledere og veteraner.
105. 2008. Arendal. Anders Veller ved Grane.
106. 2009. Arendal. U 15 drenge.
107. 2009. Arendal. U 14 og U 12 drenge.
108. 2009. Arendal. Ledere og veteraner.
109. 2010. Arendal. U 12 drenge.
110. 2010. Silkeborg. Ledere – 60 års venskab.
111. 2011. Arendal. Juniorpiger – fodbold.
112. 2011. Arendal. Ledere og veteraner.
113. 2012. Arendal. SIFs FU i Øynastua.
114. 2012. Silkeborg. Ledere og veteraner.
115. 2013. Arendal. Ledere og veteraner.
116. 2014. Silkeborg. Ledere og veteraner

I perioden etter 2014 (kilde Rolf P Holthe)

117. 2015. Arendal. Ledere
118. 2016. Silkeborg. Ledere
119. 2017. Silkeborg. Ledere
120. 2017. Silkeborg. Ledere – SIF 100 år – reception
121. 2017. Silkeborg. Ledere. Åpning Jysk Park
122. 2017. Silkeborg. Ledere. SIF 100 års fest
123. 2018. Arendal. Ledere
124. 2018. Silkeborg. Ledere
125. 2019. Arendal. Ledere
126. 2020. Silkeborg. Ledere

FRØYDIS OG ROLF PETTER HAR VÆRET ENESTÅENDE!

Uden at forbigå andre; for der er mange i Grane, der har gjort rigtig meget for os, kan man roligt slå fast, at er der nogen på norsk side, der har gjort en kæmpeindsats for dette venskab og samarbejde, så er det Rolf Petter Holthe, og ligeledes også hans søde kone Frøydís. Igennem over 40 år, har Petter taget imod og arrangeret alt for SIF, når vi kom til Arendal, og han har været der hver gang, og han har været med på holdet, når Grane kom til Silkeborg. Petter har igennem de mange år, lavet en utrolig flot indsats for SIF, og han har



aldrig sparet sig selv; det skal altid være så godt som muligt for os, når vi kommer til Arendal, og gæstfriheden har altid været meget stor; både ved Petter og ikke mindst ved Frøydis. Petter og jeg lærte hinanden at kende i 1966, og siden har vi været meget nære venner, og gennem de sidste mere end 40 år, har Petter og Frøydis og Grethe og jeg haft et helt fantastisk venskab, der i meget høj grad, også omfatter vore børn, og det er blevet til et utal af privatebesøg ved hinanden, hvor også vore børn har været på besøg uden de "gamle" i både Arendal og Silkeborg; det er et fantastisk venskab for livet, som vi er utroligt glade for, og som har bragt meget med sig, bl.a. er deres ældste datters mand Peter fra Silkeborg, og hans forældre Lene og Benny Riis bor på Sensommervej, men Frøydis og Petter har masser af venner i Silkeborg, og det er heldigvis ikke så sjældent, at de to norske venner er i bybilledet i Silkeborg, og har deres rum på Ege Alle 166.

VENNER I IK. GRANE!

Vi er mange i SIF, der har masser af andre venner i Arendal, og det er mennesker, som i høj grad også har bidraget med en indsats i samarbejdet; på norsk side tænker jeg på Sigrun og Bjørn Kittelsen, Sven-Erik Hanssen, Anne og Nils Morten Blakstad Kirkedam, Karin og Kenneth Henriksen, Rita og Odd Hugo Johnson, Bård Einar Johansson, Kåre Mortveit, Knut Arne Thorsdahl, Peter Lindaas, Eylert Ellefsen, Ellen og Erling Asmundsen, Gurli og Jan Erik Foss, Odd Logum, Arild Uldal, Kristian Høgseth, Odvar Thorsen, Odvar Eriksen, Kathrine Lunøe, Egil Nilsen, Signe, Jan og Endre Gundersen, Nina Johnson og ikke at forglemmegode gamle Mangor Andersen, som desværre ikke er mere, men hvis hele liv var Grane, samt mange mange flere; vi har gennem årene kendt et utal af dejlige Grane venner, så for ikke at glemme nogen, så var og er alle i Grane nogle fantastiske venner, som altid viste og viser os en meget stor gæstfrihed og venskab, og det gælder naturligvis også deres damer. Rita og Odd Hugo døde begge desværre i 2013, og også Mangor og Egil Nilsen er gået bort; de fire var nære venner, og de var alle med fra starten af samarbejdet i 1950.

De her nævnte navne har altid gennem mange år, ydet en meget stor indsats for IK. Grane, og de har altid gjort noget for SIF, når vi har besøgt Arendal, og de har altid taget hjertelig imod os, og de har alle besøgt os i SIF hernede i Silkeborg et utal af gange, og mange af dem, er kommet her i over 40 år, lad mig nævne Bård Einar Johansson; han har besøgt SIF et utal af gange, og jeg mindes stadig da han kom første gang, som en meget lille og sød og dejlig lilleput, som man ikke kunne andet end falde for, og nu kommer han som en fin og god Granes hovedformand, og han er en god formand, der går ind for venskab og samarbejde, og det at hjælpe hinanden og stå sammen, og han har altid gjort en kæmpeindsats for Grane



GRANE VENNER I SIF!

På dansk side tænker jeg på den store opbakning der altid har været, og det fantastiske venskab, vi har med vore norske venner, og jeg nævner Lise og Erik Isager, Randi og Find Madsen, Inge og Ib Laursen, Kirsten Folke og Søren Johansen, Kirsten og Ole Simonsen, Tonni Hammershøj og min egen Grethe, og også her er der mange flere, også nogle der desværre ikke er mere, men de nævnte brænder eller brændte for dette venskab og samarbejde, og de var og er altid helt parat til at gøre en indsats for det, og de har alle i meget høj grad været med til, at gøre dette venskab og samarbejde til noget helt enestående. og de har masser af venner i Grane og i Arendal.

SÅDAN STARTEDE DET!

Det blev aftalt i 1950 mellem IK Grane og SIF, at vi skulle være venskabsklubber i fodbold; i de første mange år var det kun ungdom, men så kom alle med, ikke mindst oldboyserne. Aftalen om at vi skulle være venskabsklubber, begyndte faktisk ved de første nordiske venskabslege mellem venskabsbyerne Arendal i Norge, Kalmar i Sverige, Savonlinna i Finland og Silkeborg. De blev afholdt i 1948 i Silkeborg, og det var SIF der skabte de lege, og som også var arrangør de første år, de blev afholdt, hvorefter Idrætssamvirket overtog dem; Idrætssamvirket; det var også, SIF der tog initiativet hertil, og fik det oprettet. Ved legene i 1948 talte Poul Bjerre og Odd Hugo Johnsson fra Arendal om, at det kunne være en god ide med et samarbejde; de blev venner, fordi Pouls kone Elly var veninde med Rita, og de spillede begge på Silkeborgs damehold i håndbold, og Odd Hugo blev varm på Rita, som han tog med hjem til Arendal, hvor de har boet indtil i år, hvor de begge afgik ved døden. Venskabet blev diskuteret igen ved legene i 1949, og i 1950 blev det så vedtaget, at vi skulle være venskabsklubber, og vi drenge i SIF var ellevilde.

DET FØRSTE BESØG

Det første besøg fandt sted i Silkeborg i 1951, og da var jeg træner for de allermindste i SIF, og var kommet i trænerudvalget, og så stod jeg på mål for 1. juniorhold. Poul Bjerre var min træner og min læremester som træner, så jeg skulle være med til at arrangere Granes ophold hernede, og jeg har været med hele vejen, så det var mit held, for det venskab mellem Grane og SIF har givet utrolig mange dejlige og skønne oplevelser gennem de mange år, og det har givet masser af norske venner for livet; det er sådan noget der gør, at man kommer til at holde af, at være leder; sammenhold og venskab.



DEN ALLERFØRSTE KAMP MELLEM GRANE OG SIF!

Den første kamp mellem Grane og SIF blev spillet på Silkeborg Stadion, den 11. juli 1951 mellem de to foreningers juniorhold, og kampen endte uafgjort 1-1. Jeg stod på mål for SIF, og med på holdet var også Flemming Laursen "bette Makker", som har været en pragtfuld ven igennem mange mange år i hele SIF tiden. I dag er vi de to eneste SIFere, der var med dengang. På Granes hold var der også spillere med, som vi er venner med den dag i dag, og Grane havde et dejligt ophold hernede, som absolut skulle prøves igen, men at venskabet kom til at vare, i nu godt 64 år, var der ingen der drømte om dengang.

SIFs FØRSTE BESØG I SKØNNE ARENDAL!

Næste gang Grane og SIF mødtes var så i Arendal i 1953, hvor vi nu var blevet ynglinge.

"Bette Makker" og jeg var med igen, og det blev en helt fantastisk tur og en kæmpeoplevelse, og vi mærkede her for første gang den store gæstfrihed ved Grane. Vi havde et meget stærkt hold, så vi vendte naturligvis ubesejret hjem efter 3 kampe, og efter SIFs ungdomsafdelings første tur til udlandet nogensinde.

DEN FØRSTE REJSE TIL ARENDAL, OG DE MANGE MØDRE VED TOGET!

Der har nok heller aldrig været så mange mødre på banegården i Silkeborg, som da vi skulle af sted. Vi var da trods alt blevet 18 år, og vi var ynglinge, men de var ligesom mødre, der skulle sende deres sønner til fronten, men det var nu sødt af dem, og sådan var det dengang, og de var der igen, da vi vendte hjem til Silkeborg, og de var glade for at se deres sønner vel hjemme igen; dengang kom man ikke sådan ud at rejse til udlandet, og så så langt, så det var ikke så underligt, at de var glade for at se deres drenge hjemme igen i god behold.

Det var også noget af en tur, for det tog faktisk et døgn fra Silkeborg til vi var i Arendal, først med toget med overnatning på vandrehjem i Aalborg, så meget tidlig op og med tog igen, og så var det en lille færge m/s Jylland, som efter turen derop, aldrig hed andet blandt SIFere end m/s Bræk;Tykke Erik brækkede sig, inden vi var ude af havnen i Hirtshals, så det var en forfærdelig tur, og da vi endelig kom i land i Kristianssand, fik vi at vide, at SIF havde tabt samme dag til Lyngby med 2-5; havde vi tabt med 2 mål i stedet for, var vi rykket op i 3. division. Vi skulle også have lidt at spise; det var henne ved pølsevognen i Kristianssand, og det var hvalpølser, og det var ikke lige det, vi var allermest vilde med, så det var en vellykket rejse, men vi kom alligevel godt til Arendal, og hjemrejsen til Silkeborg gik langt bedre.



DEN STORE GÆSTFRIHED!

Alle de ting ødelagde dog på ingen måde, en helt fantastisk tur, hvor vi kom til en pragtfuld by, og så fjeldene og den smukke skærgård omkring Arendal, og hvor vi fik en meget hjertelig og varm modtagelse, og blev modtaget med åbne arme, og hvor vi for første gang mærkede

Granes store gæstfrihed; så det var bare en fin tur, og en oplevelse for livet.

Udover denne tur, var det kun turen i 1965, som mange SIFere husker endnu, der kom til at foregå med tog, ellers havde vi bus i både Danmark og i Norge, men i mange år, kunne vi sejle direkte til Arendal; det var dejligt, men nu er færgerne blevet for store, så vi skal til Kristianssand.

Der kunne skrives en hel bog, om dette venskab, og om alt hvad rigtig mange har oplevet, det her var lige lidt om starten på venskabet i de første år.

Venskabet og samarbejdet har så siden 1950, nu kastet i alt 116 besøg af sig, og hvert eneste et har været pragtfulde besøg, og det har givet i hundredevis af Grane og SIF medlemmer store og dejlige oplevelser, og det har givet minder for livet, så lad os håbe på, at dette venskab og samarbejde mellem venskabsklubberne IK Grane i Arendal i Norge, og SIF, må vare i mange år endnu, og blive én endnu mere enestående og god historie.

Besøg nr. 116 fandt sted i Silkeborg i 2014, hvor Grane besøgte SIF på en ny strålende tur til vor skønne by Silkeborg, og i 2015 er det SIF, der drager til skønne Arendal i Norge, for at besøge vore fantastiske venner i IK Grane på besøg nr. 117, som helt sikkert bliver ligeså dejligt en tur, som alle de andre gange SIF har krydset Skagerak på vej til Arendal.

DE MANGE ÅR, HAR TIL FULDE VIST, AT IK. GRANE FRA 1902, I ARENDAL, I NORGE, ER EN FANTASTISK FORENING, MED ENESTÅENDE GODE VENNER FOR LIVET, OG MED ET HELT UNIKT SAMARBEJDE MED OS I SILKEBORG IDRÆTSFORENING;---- GRANE OG SIF, ER TO FORENINGER I ET VARMT OG LIVSLANGT VENSKAB; NU GENNEM 64 ÅR

Silkeborg, den 31. december 2014.

Finn Mølgaard.